



Nr. 72 Het Woord van
God

De Tweede Zoon was verloren en is gevonden



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Want deze zoon van mij was
dood en leeft weer; hij was
verloren en is gevonden.' Dus
begonnen ze feest te vieren.

Lucas 15:24





Er was een man die twee zonen had. De tweede zoon vroeg zijn vader om hem zijn deel van de bezittingen vooraf te geven.



Maar de zoon had al zijn bezittingen in het verre land verspild en werd ellendig.



De zoon besepte dat hij zich nog ellendiger voelde dan de bedienden in het huis van zijn vader. Dus keerde hij terug en smeekte zijn vader om hem als een van zijn bedienden te accepteren.



Zodra zijn vader zijn zoon van verre zag
aankomen, rende hij naar hem toe,
omhelsde hem en accepteerde hem met



Jezus zei: "God, uw vader wacht altijd op u."



De les van vandaag



We zondigen veel in ons leven.
Wij voelen ons dus schuldig omdat we
tegen God hebben gezondigd.
Maar God vergaf ons altijd voor onze
zonden.
Omdat Jezus al onze zonden al heeft
overgenomen.
Je moet dit geloven en met
dankbaarheid en vreugde naar God
gaan.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die altijd van ons
houdt en op ons wacht.





Hoe behandelde de vader de tweede zoon toen hij terugkwam?

- ① Hij schopte de tweede zoon eruit.
- ② Hij sloeg de tweede zoon.
- ③ Hij heeft de tweede zoon niet gezien.
- ④ Hij verwelkomde de tweede zoon graag.





Het Woord van vandaag



Want deze zoon van mij was
dood en leeft weer; hij was
verloren en is gevonden.' Dus
begonnen ze feest te vieren.

Lucas 15:24





Nr. 73 Het Woord van
God

Jezus wekt Lazarus op uit de dood



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Jezus zei tegen haar: 'Ik ben de
opstanding en het leven. Wie in
Mij gelooft, zal leven, ook al sterft
hij;
en wie leeft en in mij gelooft, zal
nooit sterven. Geloof je dit?'

John 11: 25-26





Op een dag bereikte Jezus het nieuws. 'Lazarus is ziek. Kom alsjeblieft snel en genees hem.'



Maar voordat Jezus kwam, stierf hij.



De zuster van Lazarus zei tegen Jezus die te laat kwam: 'Jezus, als U hier was geweest, zou mijn



Jezus zei: 'Neem de stenen poort van het graf weg.' Jezus beval: "Kom naar buiten,

Verrassend genoeg liep Lazarus drie dagen na zijn dood weg. De mensen waren blij dit te zien en prezen God.



De les van vandaag



Jezus bracht Lazarus weer tot leven
door zijn woord.

We zullen op een dag sterven, maar we
zullen worden opgewekt omdat we in
Jezus geloven.

Je moet een christen zijn die leeft met
de hoop op opstanding.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is de Meester van het leven
die de doden terugbrengt.





De quiz van vandaag



Hoeveel dagen zijn er verstreken sinds
Lazarus stierf toen Jezus kwam?

- ① op een dag
- ② twee dagen
- ③ drie dagen
- ④ vier dagen





Het Woord van vandaag



Jezus zei tegen haar: 'Ik ben de
opstanding en het leven. Wie in
Mij gelooft, zal leven, ook al sterft
hij;
en wie leeft en in mij gelooft, zal
nooit sterven. Geloof je dit?'

John 11: 25-26





Nr. 74 Het Woord van
God

De transfiguratie van Jezus



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Daar werd hij voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht.

Mattheüs 17: 2





Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee en leidde hen alleen een hoge berg



Daar werd hij voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht.



Op dat moment verschenen Mozes en Elia voor hen, in gesprek met Jezus.



Een stem uit de wolk zei: 'Dit is mijn Zoon, van wie ik houd; met hem ben ik zeer tevreden.'



Toen ze dit hoorden, vielen ze doodsbang met hun gezicht op de grond. Jezus zei: "Wees niet bang." Toen ze opkeken, zagen ze niemand



De les van vandaag



Jezus was in menselijke vorm op deze aarde, maar Hij is ook God. Zoals God zijn discipelen op de berg geboden had: we moeten in Jezus geloven als de Zoon van God en aandachtig naar hem luisteren.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die prachtig straalt
met een glorieuze verschijning.





Vandaag Quiz



Wie heeft de transfiguratie van Jezus niet gezien?

- ① Petrus
- ② Jakobus
- ③ Johannes
- ④ Thomas





Daar werd hij voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht.

Mattheüs 17: 2





Nr. 75 Het Woord van
God

Jezus Houdt van kinderen





Het Woord van vandaag

Toen Jezus dit zag, was hij
verontwaardigd. Hij zei tegen hen:
‘Laat de kleine kinderen bij mij
komen en houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God
behoort toe aan wie is zoals zij.

Markering 10:14





Een ouder bracht zijn kind naar Jezus om door Jezus gezegend te worden.



Vervolgens berispten de discipelen van Jezus hem. “Hoe durf je je kind bij Jezus te



Toen Jezus het zag, zei hij boos.



'Verhinder de kinderen niet om naar mij toe te komen. Het koninkrijk van God behoort toe aan zulke kinderen als deze.!"



“Iedereen die het koninkrijk van God niet als een klein kind wil ontvangen, zal het nooit binnengaan.” En hij nam de kinderen in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende



De les van vandaag



Jezus zei dat het koninkrijk van God
toebehoort aan zulke kinderen als
deze.

Laten wij ook kinderen worden die
God liefhebben en Jezus
gehoorzamen zonder de zuivere,
eerlijke,
en het ware hart van een kind.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die kinderen
liefheeft, waardeert en zegent.





De quiz van vandaag



Wat deden de discipelen toen de kinderen probeerden naar Jezus te gaan?

① Ze verwelkomden hen graag.

② Ze berispten hen om niet naar Jezus te gaan.

③ Ze lieten kinderen kennismaken met Jezus

④ Ze gaven ze wat te eten en stuurden ze naar huis.





Het Woord van vandaag

Toen Jezus dit zag, was hij verontwaardigd. Hij zei tegen hen: 'Laat de kleine kinderen bij mij komen en houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.'

Markering 10:14





Nr. 76 Het Woord van
God

Jezus genas een blinde man, Bartimeüs



Bible Kids





Het Woord van vandaag

"Ga", zei Jezus, "uw geloof heeft u genezen." Onmiddellijk kon hij zien en volgde Jezus langs de weg.

Markering 10: 52





Toen Jezus als blinde man in Jericho kwam,
zat Bartimeüs langs de kant van de weg te



Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te schreeuwen: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!'



Jezus riep Bartimeüs. "Wat wil je dat ik voor je doe?" vroeg Jezus hem. De blinde man zei: "Rabbi, ik wil zien."



"Ga", zei Jezus, "uw geloof heeft u genezen." Onmiddellijk kreeg hij zijn



"Bedankt Jezus!" Bartimeüs volgde Jezus,
die hem weer zicht gaf.



De les van vandaag



Jezus zei tegen Bartimeüs: 'Je geloof heeft je genezen.'
Het is het geloof dat ons redt.
Geloof komt tot uiting in ernstig gebed.

Als we tot Jezus bidden,
Wij moeten dit geloof hebben.





Jezus is..

Jezus is degene die luistert naar en
antwoord geeft op onze oprechte
gebeden.





De quiz van vandaag



Wat vroeg Bartimeüs aan Jezus?

- ① Geef me veel geld.
- ② Ik wil je discipel zijn.
- ③ Laat mij over het water lopen.
- ④ **Ik wil het nog een keer zien.**





Het Woord van vandaag

"Ga", zei Jezus, "uw geloof heeft u genezen." Onmiddellijk kon hij zien en volgde Jezus langs de weg.

Markering 10: 52





Nr. 77 Het Woord van
God

Zacheüs klom in een boom



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Want de Mensenzoon is gekomen
om te zoeken en te redden wat
verloren was.”

Lucas 19: 10





Er was een rijke man genaamd Zacheüs.
Hij was hoofdbelastingontvanger, dus



Op een dag kwam Jezus naar het dorp waar Zacheüs woonde. Veel mensen stonden samen



Zacheüs klom in een boom om Jezus te zien. Jezus keek hem aan en zei. 'Zacheüs, kom onmiddellijk naar beneden. Ik moet vandaag bij mijn vader zijn.'



“Zacheüs besloot tot Jezus. “Ik zal de helft van mijn bezittingen aan de armen geven.”



Jezus zei: 'Vandaag is er redding naar dit huis gekomen. Ik ben gekomen om te zoeken en te



De les van vandaag



Toen Zacheüs Jezus ontmoette,
bekende hij dat hij zijn meest geliefde
bezit aan de armen zou weggeven.

Wat is voor jou het belangrijkste?
Wat heb je opgegeven nadat je Jezus
had ontmoet?

We moeten niet vergeten dat het
meest waardevolle voor ons Jezus is.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is de Verlosser die naar dit land kwam om iedereen zonder onderscheid te redden.





Waarom haatten mensen Zacheüs?

- ① Omdat hij hoofdbelasting was.
verzamelaar.
- ② Omdat hij goed in Jezus geloofde.
- ③ Omdat hij veel bad.
- ④ Omdat hij knap was.





Het Woord van vandaag

Want de Mensenzoon is gekomen
om te zoeken en te redden wat
verloren was.”

Lucas 19: 10





Nr. 78 Het Woord van
God

Een huis gebouwd op de Rots



Bible Kids





Het Woord van vandaag

‘Daarom is iedereen die deze woorden van mij hoort en ze in praktijk brengt, als een wijze man die zijn huis op de rots heeft gebouwd.

Mattheüs 7: 24





Jezus vertelde het verhaal van twee mannen die een huis aan het bouwen



Een van hen besloot zijn huis op het zand te bouwen, een ander op de rots.



De twee werkten hard om een huis te bouwen. Beide huizen zagen er aan de buitenkant sterk uit zonder een groot



Toen de hevige regen een overstroming veroorzaakte, werd het op het zand gebouwde huis weggespoeld. Maar het huis dat op de rots



Jezus zei: 'Iedereen die mijn woorden hoort en ze in praktijk brengt, is als een wijze man die zijn huis op de rots heeft gebouwd.'



De les van vandaag



Jezus zei: 'Iedereen die mijn woorden hoort en ze in praktijk brengt, is als een wijze man die zijn huis op de rots heeft gebouwd.'
Breng jij elk woord van God in praktijk? Laten wij wijze mannen zijn die het Woord van God gehoorzamen.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die behagen
schept in degenen die het Woord
gehoorzamen.





De quiz van vandaag



Wanneer stortte het huis dat op het zand was gebouwd in?

- ① Zodra het huis gebouwd was,
- ② Toen de zon scheen,
- ③ Toen er veel mensen het huis binnenkwamen,
- ④ **Toen het veel regende en overstroomde,**





Het Woord van vandaag

‘Daarom is iedereen die deze woorden van mij hoort en ze in praktijk brengt, als een wijze man die zijn huis op de rots heeft gebouwd.

Mattheüs 7: 24





Nr. 79 Het Woord van
God

Vijf wijze maagden



Bible Kids





"Houd daarom de wacht, want je kent de dag en het uur niet."

Mattheüs 25: 13





Er waren tien maagden die zich aan het voorbereiden waren op het bruiloftsfeest. De vijf wijze meisjes maakten lampen klaar met



's Avonds, toen de bruidegom te laat was,
vielen de tien maagden in slaap.



"De bruidegom is er!" De maagden stonden haastig op. En de lichten van de vijf maagden die niet genoeg olie hadden klaargemaakt, gingen

‘Geef ons wat olie.’ ‘Als we jullie onze olie geven,
komt de olie misschien ook wel eens te kort. Ga
jullie heen!’



Maar terwijl de vijf dwaze meisjes olie gingen kopen, ging de deur van het feest dicht. Uiteindelijk mochten de vijf dwaze meisjes het



De les van vandaag



Dit is een verhaal waarin Jezus ons
vertelt hoe we moeten wachten op
de dag dat Hij terugkomt. Niemand
weet

wanneer Jezus terugkomt.

Maar net als de vijf wijze maagden
moeten we altijd wakker worden en
met een voorbereid hart op Jezus
wachten.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus beloofde terug te komen naar
dit land als niemand het weet.





De quiz van vandaag



Wat hadden de dwaze vijf maagden niet klaargemaakt?

- ① olie
- ② water
- ③ kleding
- ④ geschenk





"Houd daarom de wacht, want je kent de dag en het uur niet."

Mattheüs 25: 13





Nr. 80 Het Woord van
God

De gelijkenis van de talenten



Bible Kids





Het Woord van

vandaag

'Zijn meester antwoordde: 'Goed gedaan, goede en trouwe dienaar! Je bent trouw geweest in een paar dingen; ik zal je over veel dingen de leiding geven. Kom en deel in het geluk van je meester!'

Mattheüs 25:21





Iemand vertrouwde op weg naar het buitenland geld toe aan zijn bedienden. Hij gaf vijf talenten aan de eerste dienaar, twee aan de tweede en



De dienaar die vijf talenten en twee talenten ontving, ging meteen met hun geld aan het werk en verdiende het dubbele. Echter, een man die 1 talent ontving, ging naar buiten en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn meester.



Toen de meester terugkwam en de rekeningen met hen afrekende, kreeg de eerste dienaar vijf talenten extra, en de tweede twee extra.



Maar de dienaar die één talent ontving, kreeg er geen. 'Meester, u hebt mij maar één talent gegeven. Hoe kan ik dan meer geld verdienen?'



Zijn meester was boos. "Je had mijn geld bij de bankiers in bewaring moeten geven, ik zou het met rente teruggekregen hebben. Jij waardeloze dienaar, ga uit mijn huis!"



De les van vandaag



Jezus waarschuwt ons om niet lui te zijn
door de gelijkenis van talenten.

Er is iets belangrijkers dan hoeveel we
hebben ontvangen.

Het belangrijkste is dat je een leven
leidt tot eer van God door trouw te
gebruiken wat je hebt.

Zo'n leven zouden we allemaal moeten
leiden
door Jezus geprezen te worden.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is onze Meester, die ons
leven evalueert en ons
dienovereenkomstig beloont.





De quiz van vandaag

Wat vertrouwde de meester aan de bedienden toe terwijl hij ver weg reisde?

- ① huis
- ② veld
- ③ opslaan
- ④ talent _





Het Woord van vandaag

'Zijn meester antwoordde: 'Goed gedaan, goede en trouwe dienaar! Je bent trouw geweest in een paar dingen; ik zal je over veel dingen de leiding geven. Kom en deel in het geluk van je meester!'

Mattheüs 25:21





Nr. 81 Het Woord van
God

Een
schuldenaar
die
tienduizend
talenten
schuldig was





Het Woord van vandaag

'Had jij niet net zo medelijden met
je mededienaar moeten hebben
als ik met jou?'

Mattheüs 18: 33





Er was een man die de koning tienduizend talenten schuldig was. De koning kreeg medelijden met de man en kwijtschelding



Maar toen die man naar buiten ging, vond hij een van zijn mededienaren die hem honderd denarii schuldig was. Hij pakte hem vast en werd boos op hem. “Betaal terug wat je mij schuldig bent!”



En hij gooide zijn mededienaar in de gevangenis. De koning hoorde dit nieuws van zijn andere dienaar.



Toen werd de koning boos en riep de dienaar terug. 'Ik heb al die schulden van je kwijtgescholden, omdat je me erom had gesmeekt. Had jij niet net zo medelijden met je



Jezus zei: 'Zoals onze Vader in de hemel jullie vergaf, zo moeten jullie elkaar vergeven.'



De les van vandaag



Een dienaar werd vrijgesproken van
een zeer grote schuld van tienduizend
talenten.

Maar hij vergaf zijn mededienaar, die
hem honderd denarii schuldig was, niet.

Dit is een ondankbare houding.
Wij werden ook vergeven en gered door
genade door Jezus. Als we die genade
niet vergeten, moeten we degenen
vergeven die ons onrecht hebben
aangedaan.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die vergeeft en van ons houdt tot het einde.





De quiz van vandaag



Hoeveel geld heeft de koning hem afgeschreven?

- ① honderd denarii
- ② tweehonderd denarii
- ③ honderd talenten
- ④ tienduizenden talenten





Het Woord van vandaag

'Had jij niet net zo medelijden met je mededienaar moeten hebben als ik met jou?'

Mattheüs 18: 33





Nr. 82 Het Woord van
God

Hosanna voor de Zoon van David!



Bible Kids





De menigte die voor hem uitging
en degenen die volgden riepen:
'Hosanna voor de Zoon van
David!' "Gezegend is hij die komt
in de naam van de Heer!"
"Hosanna in de hoogste!"

Mattheüs 21:9





Toen Jezus Jeruzalem naderde, stuurde hij twee discipelen op pad met de woorden: 'Ga naar het dorp, daar zul je een ezel met haar veulen bij haar vinden. Maak ze los en breng ze naar mij.'



Twee discipelen gingen het dorp in en deden wat Jezus hun had opgedragen.



Ze hebben de ezel gevonden. 'De Heer heeft ze nodig.' Toen stuurde de eigenaar ze meteen.



Jezus ging op een baby-ezel zitten en ging Jeruzalem binnen. De menigte die voor hem uitging en schreeuwde: 'Hosanna voor de Zoon



Het feit dat Jezus op een baby-ezel reed en dat hij door de menigte werd verwelkomd, gebeurde in overeenstemming met de opgetekende profetie van de Bijbel. Maar niemand wist ervan.



De les van vandaag



'Jezus reed op een veulen van een ezel,
en de menigte schreeuwde:

'Hosanna voor de Zoon van David!'

Ze werden allemaal in de Bijbel
geprofeteerd.

Jezus leefde door gehoorzaamheid,
zoals in de Bijbel geschreven stond.

Wij die Jezus volgen, moeten ook
gehoorzamen
Gods woord grondig.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is onze Koning die alle lof en glorie waard is.





De quiz van vandaag



Waarmee reed Jezus Jeruzalem binnen?

① een veulen van een ezel

② een babypaard

③ een babyolifant

④ een babykameel





Het Woord van vandaag

De menigte die voor hem uitging
en degenen die volgden riepen:
'Hosanna voor de Zoon van
David!' "Gezegend is hij die komt
in de naam van de Heer!"
"Hosanna in de hoogste!"

Mattheüs 21:9





Nr. 83 Het Woord van
God

Mijn huis is een huis van gebed.



Bible Kids





Het Woord van vandaag

'Er staat geschreven', zei hij tegen hen: 'Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd, maar jullie maken er een 'rovershol' van.'

Mattheüs 21:13





Jezus ging de tempel van Jeruzalem binnen. Er waren veel kooplieden en geldwisselaars in de



Jezus gooide de tafels van de geldwisselaars en de banken van de duivenverkopers omver. Hij reed iedereen die daar kocht en verkocht.



Jezus zei boos: 'Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd, maar jullie maken er een rovershol van.'



Jezus joeg de kooplieden de tempel uit en
genas de zieken in de tempel.



De les van vandaag



De tempel, de kerk, is de plaats
waar we God aanbidden en bidden.
Jezus was boos op de menigte die
er een handelsplaats van maakte.
Waarvoor kom je naar de kerk?
In de kerk moet je God ontmoeten
met aanbidding en gebed.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is de eigenaar van de kerk.
Jezus is degene die onze
aanbidding en gebeden van de
kerk ontvangt.





De quiz van vandaag



Wie joeg Jezus uit de tempel?

- ① Joden
- ② Niet-Joods
- ③ Priester
- ④ Verkopers





Het Woord van vandaag

'Er staat geschreven', zei hij tegen hen: 'Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd, maar jullie maken er een 'rovershol' van.'

Mattheüs 21:13





Nr. 84 Het Woord van
God

Jezus waste de voeten van zijn discipelen



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Nu Ik, jullie Heer en Leraar, jullie
voeten heb gewassen, moeten
jullie ook elkaars voeten wassen.

John 13:14





Jezus had het laatste avondmaal met zijn discipelen. Jezus wist dat dit zijn laatste maaltijd met zijn discipelen was.



Jezus bracht plotseling water naar het bassin en begon de voeten van zijn discipelen één



Toen Petrus aan de beurt was, zei Petrus:
"Waarom wast de Heer onze voeten? Ik ga niet
wassen!"



Jezus antwoordde. "Als ik je voeten niet was, hebben jij en ik er niets mee te maken. Misschien begrijp je het nu niet goed, maar op een dag zul



"Ik heb je voeten gewassen om een voorbeeld te stellen. Was voortaan elkaars voeten en word de mensen die elkaar dienen."



De les van vandaag



In de wereld dienen lage mensen
hoge mensen, maar integendeel,
Jezus waste de voeten van zijn
discipelen en gaf het op
zijn leven voor ons. Als we
discipelen van Jezus zijn, zouden
we blij moeten zijn elkaar op een
lagere plaats te dienen, in plaats
van behandeld te willen worden op
een hogere plaats.





Wie is Jezus?

Jezus is..

Jezus is de hoogste man, maar hij is op de laagste plaats gekomen en is bereid geweest ons allemaal te dienen.





De quiz van vandaag



Wie liet Jezus niet zijn voeten wassen?

① Johannes

② Thomas

③ Petrus

④ Judas Iskariot





Het Woord van vandaag

Nu Ik, jullie Heer en Leraar, jullie
voeten heb gewassen, moeten
jullie ook elkaars voeten wassen.

John 13:14





Nr. 85 Het Woord van
God

Jezus bidt op de heuvel



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Hij ging nog een stukje verder, viel met zijn gezicht op de grond en bad: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, mag deze beker dan van mij worden afgenomen. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.'

Mattheüs 26:39





Na het eten ging Jezus met zijn discipelen naar een plaats die Getsemane heette.



Jezus zei tegen de discipelen: ‘Mijn ziel is overweldigd door verdriet, tot aan de dood toe. Blijf hier en waak met mij.’



“Mijn Vader, als het mogelijk is, mag deze beker van mij worden afgenomen. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.” Jezus bad vurig. Maar de discipelen vielen in een diepe slaap.



Jezus zei, terwijl hij zijn discipelen wakker maakte: 'Kunnen jullie niet een uur lang met mij de wacht houden? Kijk. Hier komt mijn verrader



Uiteindelijk volgde Jezus de mensen die hem kwamen vangen. Het was om te sterven om voor onze zonden aan het kruis te betalen, zoals God



De les van vandaag



Het was pijnlijk voor Jezus om te sterven om voor onze zonden aan het kruis te betalen, maar Hij was volkomen gehoorzaam omdat het Gods wil was. We moeten eerst hopen dat Gods wil in ons leven wordt vervuld in plaats van de mijne.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is zondeloos in dit land
omdat hij Gods wil volledig volgt.





De quiz van vandaag



Waar bad Jezus voordat hij werd gearresteerd?

- ① In de tempel van Jeruzalem
- ② **Getsemane**
- ③ Bovenkamer van Mark
- ④ Meer van Galilea





Het Woord van vandaag



Hij ging nog een stukje verder, viel met zijn gezicht op de grond en bad: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, mag deze beker dan van mij worden afgenomen. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.'

Mattheüs 26:39





Nr. 86 Het Woord van
God

Jezus stierf aan het kruis.



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Jezus riep met luide stem: 'Vader,
in uw handen vertrouw ik mijn
geest.' Toen hij dit had gezegd,
blies hij zijn laatste adem uit.

Lucas 23: 46





Jezus, gevangengenomen door Romeinse soldaten, droeg een doornenkroon op zijn hoofd, werd bespot, droeg het kruis en werd naar buiten



Vervolgens werd Jezus samen met twee misdadigers aan het kruis gekruisigd. De mensen stonden te kijken en de heersers



“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Jezus bad voor degenen die hem vermoordden.



Jezus zei: "Het is volbracht!" En Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn geest op.



Op dat moment scheurde het gordijn van de tempel van boven tot onder in tweeën. De aarde schudde en de rotsen spleten. Toen soldaten die Jezus kruisigden dit zagen, werden ze doodsbang en riepen uit: "Hij was beslist de Zoon van God!"



De les van vandaag



De zondeloze Jezus leed en stierf
namens ons, en betaalde voor
onze zonden.

Wij hoeven dus niet zelf te betalen.
Dankzij Jezus zijn we gered.
Dit mogen wij geen moment
vergeten.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is de Verlosser die ons redde
door voor onze zonden aan het
kruis te sterven.





De quiz van vandaag



Met wie werd Jezus gekruisigd?

- ① Discipelen
- ② Vrouwen
- ③ Priesters
- ④ Criminelen





Het Woord van vandaag

Jezus riep met luide stem: 'Vader,
in uw handen vertrouw ik mijn
geest.' Toen hij dit had gezegd,
blies hij zijn laatste adem uit.

Lucas 23: 46





Nr. 87 Het Woord van
God

Het lege graf



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Hierop draaide ze zich om en zag
Jezus daar staan, maar ze besepte
niet dat het Jezus was.

John 20: 14





Maria Magdalena ging naar het graf om de dode Jezus te zien. Maar de stenen deur van het graf stond open.



Er lag geen lichaam van Jezus in het graf.
Maria dacht dat iemand het dode lichaam



De engel verscheen en vroeg. "Waarom ween je?"
Maria antwoordde: "Iemand heeft het lichaam
van mijn zoon gestolen."



En toen ze zich omdraaide, was daar Jezus die levend terugkwam. Maar Maria herkende Jezus niet. Ze dacht niet dat Jezus weer tot leven zou



"Maria..." Pas toen Jezus riep, herkende Maria hem. "Heer, U bent werkelijk weer tot leven gekomen." Jezus werd drie dagen na zijn dood



De les van vandaag



Niemand ter wereld is dood
en weer levend.

Maar de enige, Jezus, die uit de dood
is opgestaan, leeft nog.

De Bijbel zegt dat degenen die in
Jezus geloven ook weer tot leven
komen
zoals Jezus.

We mogen onze hoop dus niet
verliezen





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is de Heer van de
Overwinning die de dood overwon
en weer tot leven kwam.





De quiz van vandaag



Wat dacht Maria toen ze zag dat er geen Jezus in het graf lag?

- ① Jezus is opgestaan!
- ② Dit is niet het graf van Jezus!
- ③ Iemand heeft het dode lichaam van Jezus gestolen!
- ④ Discipelen kochten het dode lichaam van Jezus!





Het Woord van vandaag

Hierop draaide ze zich om en zag
Jezus daar staan, maar ze beseefte
niet dat het Jezus was.

John 20: 14





Nr. 88 Het Woord van
God

Jezus die naar de hemel is opgevaaren



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Nadat hij dit had gezegd, werd hij
voor hun ogen opgenomen, en
een wolk verborg hem voor hun
zicht.

Handelingen 1: 9





De discipelen, die niet wisten dat Jezus was opgestaan, werden overmand door angst en teleurstelling.



De opgestane Jezus kwam en ging tussen hen staan, toonde hun zijn handen en zijde en zei: 'Hou op met twijfelen en geloof.'



Vervolgens zei Jezus dat hij terug zou gaan naar Zijn Vader, God, en beloofde dat hij de Heilige Geest zou sturen.



En Jezus beval zijn discipelen om tot het einde van de wereld getuigen van Hem te zijn, het evangelie te prediken en het woord te



Nadat hij alle missies in dit land had voltooid, ging Jezus voor het bijzijn van zijn discipelen naar de hemel. En hij beloofde ons dat hij op een dag



De les van vandaag



Jezus beval zijn discipelen om het evangelie tot aan de uiteinden van de aarde te prediken voordat hij naar de hemel opsteeg.

De Kerk is een groep discipelen van Jezus. Als discipelen van Jezus moeten we het evangelie overal prediken. En wij moeten getuigen zijn van Jezus.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus leeft nog steeds, zit aan de rechterzijde van God, en Hij zal zoals beloofd terugkomen naar de aarde.





De quiz van vandaag



Wat liet de opgestane Jezus zijn
discipelen zien?

- ① Nagelafdrukken op handen en voeten
- ② Doornsporen op het hoofd
- ③ Markeringen van zwepen op de rug
- ④ Blauwe plekken op het gezicht





Het Woord van vandaag



Nadat hij dit had gezegd, werd hij
voor hun ogen opgenomen, en
een wolk verborg hem voor hun
zicht.

Handelingen 1: 9





Nr. 89 Het Woord van
God

De Heilige Geest is gekomen



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Ze werden allemaal vervuld met
de Heilige Geest en begonnen in
andere tongen te spreken,
naarmate de Geest hen daartoe in
staat stelde.

Handelingen 2:4





De discipelen waren in Jeruzalem, zoals Jezus had gezegd. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal samen op één plek.



Plotseling klonk er een geluid dat leek op het blazen van een hevige wind en vulde het hele huis waar ze zaten.



En toen was er een tong van vuur op ieders hoofd, en toen werden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen ze in andere talen



Toen iedereen verrast was, begon Petrus tot hen te prediken over Jezus en het evangelie.



Mensen luisterden naar het evangelie, bekeerden zich en lieten zich dopen. Op die dag werden ruim 3.000 mensen gedoopt.



De les van vandaag



Jezus zond de Heilige Geest naar zijn discipelen.

De Heilige Geest gaf Petrus wijsheid en kracht om het evangelie te prediken.

De Heilige Geest is in de harten van iedereen die in Jezus gelooft. Vergeet niet dat de Heilige Geest degene is die ons wijsheid en moed geeft om het evangelie te prediken, net zoals hij Petrus wijsheid en kracht gaf.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus stuurt de Heilige Geest naar iedereen die in Hem gelooft om ons te helpen.





De quiz van vandaag

Wat hoorden zij toen de Heilige Geest kwam?

- ① trompetgeluid
- ② donder
- ③ het waaien van een hevige wind
- ④ het geluid van gebeden





Het Woord van vandaag



Ze werden allemaal vervuld met
de Heilige Geest en begonnen in
andere tongen te spreken,
naarmate de Geest hen daartoe in
staat stelde.

Handelingen 2:4





Nr. 90 Het Woord van
God

Filippus vertelde het evangelie aan de Ethiopiër



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Toen begon Filippus met die
passage uit de Schrift en vertelde
hem het goede nieuws over Jezus.

Handelingen 8: 35





Op een dag zei een engel van de Heer tegen Filippus, die in Jezus geloofde: 'Ga zuidwaarts naar de weg – de woestijnweg.'



Hij vertrok naar de zuidelijke woestijn, zoals de engel zei. Hij vroeg zich af waarom de



In die tijd zat de eunuch, die de leiding had over het geld voor het land van Ethiopië, op de wagen en las de geschriften van de profeet Jesaja. Philip kwam dichterbij en vroeg. "Begrijp je wat je



‘Hoe kan ik het begrijpen,’ zei hij, ‘tenzij iemand het mij uitlegt?’ Filippus begon met die passage uit de Bijbel en vertelde hem het goede nieuws



Nadat de Ethiopiër Jezus had ontvangen, keerde hij gelukkig terug naar zijn land. Filippus dankte de Heilige Geest dat Hij



De les van vandaag



Filippus kon het niet volledig begrijpen,
maar gehoorzaamde het bevel van de
Heilige Geest. Zodat hij het evangelie
aan de Ethiopiër kon prediken.

Soms bevinden we ons in een situatie
die we niet kunnen begrijpen. Maar als
je op God vertrouwt en Hem zelfs op dat
moment in de Heilige Geest
gehoorzaamt, kun je ook een man van
geloof zijn
die het evangelie prediken





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die de relatie leidt
met wie we elkaar moeten
ontmoeten.





De quiz van vandaag



Waar had de Ethiopische eunuch die Filips ontmoette de leiding over?

- ① Hij had de leiding over het leger.
- ② Hij was een kok van zijn land.
- ③ Hij had de leiding over het geld van zijn land.
- ④ Hij controleerde de aanbidding van het land.





Het Woord van vandaag

Toen begon Filippus met die
passage uit de Schrift en vertelde
hem het goede nieuws over Jezus.

Handelingen 8: 35





Nr. 91 Het Woord van
God

Saulus ontmoet Jezus



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Hij viel op de grond en hoorde een
stem tegen hem zeggen: 'Saul,
Saul, waarom vervolg je mij?'

Handelingen 9: 4





Er was een man genaamd Saulus die degenen haatte die in Jezus geloofden, en hij haatte de kerk



Saulus haatte Jezus zo erg dat hij naar Damascus ging om de christenen te arresteren



Toen hij op zijn reis Damascus naderde, flitste er plotseling een licht uit de hemel om hem heen. Hij hoorde een stem: 'Saul, Saul, waarom vervolg



‘Wie bent u, Heer?’ vroeg Saul. “Ik ben Jezus, die jij vervolgt.” Saulus was verrast dat Jezus nog leefde. Hij dacht dat Jezus dood was.



Saulus, die Jezus ontmoette, werd een nieuwe mens. Dus werd hij de apostel Paulus, die hard werkte om het evangelie aan de heidenen te prediken, en vele bijbelboeken schreef.



De les van vandaag



Saulus was een man die de kerk
vervolgde, maar God noemde hem een
apostel.

Saulus, die Jezus ontmoette, leefde een
heel ander leven dan voorheen.

Welke wijzigingen heb je aangebracht
sinds je Jezus hebt ontmoet?

Zij die Jezus ontmoeten moeten een
ander leven leiden dan ooit tevoren.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is degene die slechte mensen
zoals Saulus vergeeft en hen erbij
roept en aanstelt als werkers.





De quiz van vandaag



Waarom ging Saulus naar Damascus?

- ① Om christenen te arresteren.
- ② Om op reis te gaan.
- ③ Om een aanbidding te hebben.
- ④ Om het evangelie te prediken





Het Woord van vandaag

Hij viel op de grond en hoorde een
stem tegen hem zeggen: 'Saul,
Saul, waarom vervolg je mij?'

Handelingen 9: 4





Nr. 92 Het Woord van
God

Paulus' goede vriend, Barnabas.



Bible Kids





Het Woord van

vandaag

Maar Barnabas nam hem mee en bracht hem naar de apostelen. Hij vertelde hun hoe Saulus op zijn reis de Heer had gezien en dat de Heer tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus onbevreesd in de naam van Jezus had gepredikt.

Handelingen 9:27





Nadat Paulus Jezus had ontmoet, wilde hij de discipelen van Jezus ontmoeten.



Maar de discipelen van Jezus waren bang voor Paulus. Omdat ze niet wisten dat Paulus, nadat hij Jezus had ontmoet, in



Barnabas hielp Paulus. “Hij heeft Jezus echt ontmoet en is compleet veranderd!”



'Ik heb Paulus ook in Damascus zien prediken, waar hij de christenen ging arresteren!' De discipelen raakten gemakkelijk vrienden met



Daarna werden Barnabas en Paulus goede vrienden en reisden ze de wereld rond om samen het evangelie te



De les van vandaag



Paulus, die de kerk vervolgde,
ontmoette Jezus en werd een nieuwe
mens, maar de mensen geloofden hem
niet.

Maar God bereidde Barnabas voor en
maakte hem
een goede collega voor Paul.
Net als Paulus en Barnabas moeten we
goede geloofsvrienden zijn en elkaar
helpen.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus stuurt ons een vriend die ons kan helpen als we in de problemen zitten.





De quiz van vandaag



Wie hielp Paul en werd vrienden toen hij in de problemen zat?

① Petrus

② Johannes

③ Barnabas

④ Filippus





Het Woord van

vandaag

Maar Barnabas nam hem mee en bracht hem naar de apostelen. Hij vertelde hun hoe Saulus op zijn reis de Heer had gezien en dat de Heer tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus onbevreesd in de naam van Jezus had gepredikt.

Handelingen 9:27





Nr. 93 Het Woord van
God

Dorcas, die weer tot leven is gekomen.



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Peter stuurde ze allemaal de kamer uit; Toen ging hij op zijn knieën zitten en bad. Hij wendde zich naar de dode vrouw en zei: 'Tabitha, sta op.' Ze opende haar ogen en toen ze Peter zag, ging ze rechtop zitten.

Handelingen 9: 40





Er was een discipel genaamd Dorcas, die altijd goed deed en de armen hielp.



Rond die tijd werd ze ziek en stierf. Haar
buren waren erg verdrietig en brachten
Peter terug.



Toen Peter arriveerde, hilde iedereen die door haar was geholpen, waarbij hij de kleding liet zien die hij cadeau had gekregen.



Peter stuurde ze allemaal de kamer uit;
Toen ging hij op zijn knie zitten en bad.



“Dorcas, sta op!”, zei Peter. Ze opende haar ogen en ging rechtop zitten terwijl ze Peter zag. Toen ze dit zagen, was iedereen blij en veel mensen in dat dorp geloofden in Jezus



De les van vandaag



Petrus was een discipel van Jezus en hij
kon doen wat Jezus deed
toen hij op deze aarde was.

Jezus zei tegen zijn discipelen dat zij
hetzelfde zouden doen als hij.

Wij zijn discipelen van Jezus.

We moeten leren en onthouden wat Jezus
in dit land deed en dezelfde dingen doen
als Jezus.





Jezus..

Jezus geeft zijn discipelen kracht
zodat zij het evangelie kunnen
prediken.





De quiz van vandaag



Toen Peter bij Dorcas kwam, waren de mensen verdrietig en wat lieten ze hem zien?

- ① **Kleding die Dorcas had gemaakt.**
- ② Maaltijden die Dorcas had gemaakt.
- ③ Dorcas' zoon
- ④ De brief van Dorcas.





Het Woord van vandaag

Peter stuurde ze allemaal de kamer uit; Toen ging hij op zijn knieën zitten en bad. Hij wendde zich naar de dode vrouw en zei: 'Tabitha, sta op.' Ze opende haar ogen en toen ze Peter zag, ging ze rechtop zitten.

Handelingen 9: 40





Nr. 94 Het Woord van
God

Cornelius, een heiden gered



Bible Kids





Het Woord van vandaag

De besneden gelovigen die met Petrus waren meegekomen, waren verbaasd dat de gave van de Heilige Geest zelfs op de heidenen was uitgestort.

Handelingen 10: 45





In Caesarea was er een man genaamd Cornelius, een centurio in wat bekend stond als het Italiaanse Regiment. Hij en zijn hele familie waren vroom en godvrezend; hij gaf royaal aan mensen in need en had regelmatig tot



Op een dag hoorde Cornelius de stem van God terwijl hij bad. 'Stuur mannen naar een man die Peter heet.'



Op dat moment zag Petrus ook een visioen in gebed. God gaf hem dieren uit de hemel die Joden niet konden eten en beval hem deze te eten. “Noem niets onrein wat God



Uiteindelijk volgde Petrus de mannen die Cornelius had gestuurd en ging naar het huis van Cornelius.



Petrus predikte hen Jezus en het evangelie aan Cornelius en zijn gezin. Toen daalde de Heilige Geest op hen neer. Hij realiseerde zich door hiernaar te kijken; "Zelfs de heidenen kunnen gered worden als ze in Jezus geloven!"



De les van vandaag



Petrus dacht dat alleen Joden in Jezus konden geloven en gered konden worden.

Maar het evangelie van God kent geen onderscheid tussen alle mensen van de wereld.

We moeten het evangelie aan iedereen in de wereld prediken, zodat ze gered kunnen worden.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus geeft verlossing aan iedereen
die in Hem gelooft, ongeacht
nationaliteit of status.





De quiz van vandaag



Welk visioen zag Petrus terwijl hij bad?

- ① Jezus daalt neer uit de hemel.
- ② Bijbel komt uit de hemel.
- ③ Engelen die uit de hemel neerdalen.
- ④ Dieren die joden niet kunnen eten, kwamen uit de hemel.





Het Woord van vandaag

De besneden gelovigen die met Petrus waren meegekomen, waren verbaasd dat de gave van de Heilige Geest zelfs op de heidenen was uitgestort.

Handelingen 10: 45





Nr. 95 Het Woord van
God

Hymnes zingen zelfs in de gevangenis



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Omstreeks middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen lofzangen voor God, en de andere gevangenen luisterden naar hen.

Handelingen 16: 25





Paulus en Silas deden hun best om het evangelie in Philippe te prediken. Maar mensen die er een hekel aan hadden, sloegen Paulus en Silas en



Paulus en Silas baden en prezen God zelfs in de gevangenis. Iedereen in de gevangenis luisterde



Toen was er plotseling zo'n grote aardbeving dat alle gevangenisdeuren opengingen. De gevangenvaarder was erg ongerust omdat hij dacht dat de gevangenen waren ontsnapt.



Paul riep: 'Maak je geen zorgen! We zijn er allemaal!' "Meneer, wat moet ik doen om gered te worden?" vroeg de gevangengevangene



"Geloof in de Heer Jezus. Dan zullen jij en je gezin gered worden!" Op dat uur van de nacht nam de gevangenenbewaarder hen mee en waste hun wonden; daarna werden hij en zijn hele gezin



De les van vandaag



Paulus en Silas werden niet teleurgesteld en
baden en prezen,
ook al werden ze doodgeslagen.
Toen opende God de deur van de gevangenis
en gaf hen een kans om het evangelie te
prediken
aan de gevangenenbewaarder en zijn gezin.
Er zijn ook momenten waarop wij in de
problemen zitten.
En als je jezelf niet in de steek laat en
doorgaat met bidden en prijzen, zal God je
redden





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus geeft mij de kracht om alle moeilijkheden en ontberingen te overwinnen.





De quiz van vandaag



Wat deden Paulus en Silas in de gevangenis?

- ① Ze huilden.
- ② Ze smeekten om hun leven.
- ③ Ze waren teleurgesteld.
- ④ Ze baden en zongen hymnen.





Het Woord van

vandaag

Omstreeks middernacht waren
Paulus en Silas aan het bidden en
zongen lofzangen voor God, en de
andere gevangenen luisterden
naar hen.

Handelingen 16: 25





Nr. 96 Het Woord van
God

Paulus predikte het evangelie aan de koning



Bible Kids



Het Woord van vandaag

Paulus antwoordde: 'Korte tijd of lang - ik bid God dat niet alleen jij, maar iedereen die vandaag naar mij luistert, mag worden wat ik ben, behalve deze ketenen.'

Handelingen 26: 29



Paulus predikte het evangelie en werd uiteindelijk een gevangene in Jeruzalem. Koning Agrippa vroeg naar de zonden van de gevangene Paulus.



“Je hebt toestemming om voor jezelf te spreken!” Agrippa gaf Paulus de tijd om met zijn verdediging te beginnen.



Paulus maakte van de gelegenheid gebruik om het evangelie te prediken. "O koning, ik hoop dat u net als ik zult worden, afgezien van deze



De koning vond geen zonde in Paulus. Paulus wilde naar Rome gaan en het evangelie aan de



Uiteindelijk deed Paulus een beroep op de Romeinse keizer. Als gevangene stapte Paulus op een boot om naar de keizer van Rome te gaan.



De les van vandaag



Paulus was een gevangene, maar hij predikte het evangelie trots voor de koning van zijn eigen proces. Omdat hij zich niet schaamde voor het evangelie, en hij geloofde dat het een trotse waarheid was. We moeten vol vertrouwen en moedig het Evangelie van Jezus kunnen prediken, wie we ook tegenkomen.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus is veel hoger dan de hoogste man ter wereld.





De quiz van vandaag



Wat deed Paulus toen de koning van Paulus' proces hem de kans gaf te spreken?

- ① Hij predikte het Evangelie van Jezus.
- ② Hij beschuldigde een slecht persoon.
- ③ Hij vroeg om zijn vrijlating.
- ④ Hij bad en zong hymnes.



Het Woord van vandaag

Paulus antwoordde: 'Korte tijd of lang - ik bid God dat niet alleen jij, maar iedereen die vandaag naar mij luistert, mag worden wat ik ben, behalve deze ketenen.'

Handelingen 26: 29



Nr. 97 Het Woord van
God

Het schip zinkt!



Bible Kids





Het Woord van vandaag



en zei: 'Wees niet bang, Paulus. Je moet terechtstaan voor Caesar; en God heeft je genadig de levens gegeven van iedereen die met je meevaart.'

Handelingen 27: 24





Paulus werd samen met de andere gevangenen per schip naar Rome gebracht.



Door de tyfoon dreigde het schip echter te zinken. Iedereen beefde van angst.



Paulus bad tot God en vertelde het aan de mensen. 'Wees niet bang. God zei dat niemand



Het schip zonk, maar zoals Paulus zei, de mensen konden allemaal zonder enige dood op het eiland



Paulus predikte Jezus op het eiland en gaf eer aan God.



De les van vandaag



Paulus bad en moedigde anderen aan,
zelfs in tijden van crisis toen het schip op
het punt stond te zinken. Uiteindelijk
werden ze allemaal gered,
precies zoals Paulus zei.

Het volk van God is verantwoordelijk
voor het overbrengen van Gods wil aan
de wereld door middel van gebed en
voor het goede nieuws van Gods
redding.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is de Eigenaar van al het leven in de wereld. Niets sterft zonder zijn toestemming.





De quiz van vandaag



Wat deed Paulus toen het schip de tyfoon ontmoette?

- ① Hij huilde.
- ② Hij sprong in de zee.
- ③ Hij vocht tegen de piloot.
- ④ **Hij bad tot God.**





Het Woord van vandaag



en zei: 'Wees niet bang, Paulus. Je moet terechtstaan voor Caesar; en God heeft je genadig de levens gegeven van iedereen die met je meevaart.'

Handelingen 27: 24





Nr. 98 Het Woord van
God

Paulus' pleidooi voor Onesimus



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Ik doe een beroep op u voor mijn
zoon Onesimus, die mijn zoon
werd toen ik geketend was.

Filemon 1:10





Onesimus was een dienaar van Filemon.
Maar hij sloop zonder toestemming van zijn
meester naar Rome.



Onesimus ontmoette Paulus die in Rome gevangen zat. Paulus predikte hem het evangelie en hij ging in Jezus geloven.



Paulus zei tegen Onesimus dat hij terug moest gaan naar zijn meester Filemon en om vergeving moest vragen. En Paulus zei tegen Onesimus dat



Onesimus maakte zich zorgen. Omdat op dat moment de ontsnapte bediende werd



Paulus schreef een brief voor Onesimus aan zijn meester, Filemon, om hem te vergeven. Deze brief heet 'Filemon' in de Bijbel.



De les van vandaag



Paulus bracht de verbroken relatie tussen Onesimus en Filemon opnieuw in verband. De Onesimus vroeg Filemon om vergeving, en de Filemon vergaf de Onesimus.

We moeten om vergeving vragen als we iets verkeerd hebben gedaan. En als iemand ons iets heeft aangedaan, moeten we hem of haar vergeven. Dat is wat mensen in Jezus geloven.





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus brengt vrede en verzoening
waar strijd en conflicten zijn.





De quiz van vandaag



Wie ontmoette Onesimus in Rome toen hij wegliep van zijn eigenaar, Filemon?

- ① Petrus
- ② Johannes
- ③ Barnabas
- ④ Paulus





Het Woord van vandaag



Ik doe een beroep op u voor mijn
zoon Onesimus, die mijn zoon
werd toen ik geketend was.

Filemon 1:10





Nr. 99 Het Woord van
God

Timotheüs, de discipel van Paulus



Bible Kids





Het Woord van vandaag

Ik ben herinnerd aan uw oprechte
geloof, dat eerst in uw
grootmoeder Lois en in uw moeder
Eunice leefde en, daar ben ik van
overtuigd, nu ook in u leeft.

2Thimotheüs 4: 5





Paulus had een discipel genaamd Timotheüs.
Timotheüs is sinds zijn jeugd een zendeling bij
Paulus.



Paulus, die in de gevangenis zat, wist dat hij op het punt stond te sterven, en schreef een brief

„... liefst broeder Timothee“



In de brief stond hoe Timotheüs als
kerkdienaar de gelovigen moest



Timotheüs en de gelovigen lazen de brief van Paulus en besloten het geloof niet tot het einde toe te verliezen, zelfs niet door vervolging.



Het geloof van Paulus is dus doorgegeven aan zijn discipel Timotheüs, en opnieuw aan de



De les van vandaag



Dankzij de evangelisten die ons het evangelie hebben verkondigd en de leraren die ons het woord van God hebben geleerd, zijn ons geloof en onze kerk gegroeid.

Nu moeten we ons geloof overbrengen en hen het woord van God leren dat we hebben geleerd.





Wie is Jezus?



Jezus is..

Jezus is opgestaan en leeft voor
eeuwig, met kerken en gelovigen
die in hem geloven.





De quiz van vandaag



Aan wie schreef Paulus de brief toen de dag van zijn dood naderde?

- ① Lukas
- ② Markeer
- ③ **Timotheüs**
- ④ Silas





Het Woord van vandaag

Ik ben herinnerd aan uw oprechte
geloof, dat eerst in uw
grootmoeder Lois en in uw moeder
Eunice leefde en, daar ben ik van
overtuigd, nu ook in u leeft.

2Thimotheüs 4: 5





Nr. 100 Het Woord van
God

John zag een geweldig gezicht



Bible Kids





Het Woord van vandaag



Hij die van deze dingen getuigt,
zegt: "Ja, ik kom spoedig." Amen.
Kom, Heer Jezus.

Openbaring 22: 20





De vervolging van de kerk werd met de dag erger en erger. Al zijn discipelen werden gemarteld terwijl ze hun geloof behielden, en Johannes werd



Op een dag hoorde hij een luide stem als een trompet, die zei: "Schrijf op een boekrol wat je ziet en stuur het naar de



Johannes zag Jezus ook. Jezus was het beeld van een koning die alle macht van



Johannes zag de nieuwe hemel en het nieuwe land dat gaat komen. Er zal niets kwaads zijn, er zal geen verdriet zijn, en er zal altijd geluk zijn bij



Johannes schreef al deze visioenen en schreef ze aan de kerken. “Blijf geloven, want de Heer zal terugkomen!” Dit is het laatste boek van de



De les van vandaag



Jezus zal weer terugkomen naar deze
aarde
ooit als rechter.

In die tijd geloofden degenen die niet
geloofden

in Jezus lijden voor eeuwig,
Degenen die in Jezus geloven zullen
ervan genieten

Eeuwig leven met geluk.

Wacht jij tot Jezus terugkomt?

We mogen die hoop niet verliezen, we
moeten ons geloof in deze aarde tot het





Wie is Jezus?



Jezus..

Jezus zal als koning terugkomen
naar deze aarde, alle dingen
oordelen en voor altijd over alle
dingen regeren.





De quiz van vandaag



Hoe heet het eiland waar de discipel Johannes opgesloten zat?

- ① Malta
- ② Hawaï
- ③ Kittim _
- ④ Patmos





Het Woord van vandaag



Hij die van deze dingen getuigt,
zegt: "Ja, ik kom spoedig." Amen.
Kom, Heer Jezus.

Openbaring 22: 20

